



Ga op pad met de Erfgoedapp

Ontdek langs de route van 2,7 km de authentieke loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog en kom meer te weten over de Slag van Lummen. Dankzij levensgrote belevingselementen en augmented reality worden de meest tragische en dramatische dagen uit de Lummense oorlogsgeschiedenis weer tot leven geroepen.

Hoe beginnen?

Voor een optimale beleving, volg je onderstaand stappenplan.

1. Download de Erfgoedapp



2. Download in deze app de tour over de loopgravenroute van Lummen



3. Scan vervolgens deze QR-code met het scanvenster van de app om de route te starten.



4. Scan onderweg de QR-codes met het scanvenster van de app.

Relicten van de oorlog

Tijdens deze wandelroute kom je de restanten van de schietstellingen tegen. Dit zijn niet de enige relictten uit de Tweede Wereldoorlog in Limburg.

Op www.onderderadar.be zijn relictten verzameld en te bekijken op een digitale kaart. Diverse partners werken in de provincie samen om dit erfgoed te bewaren en te ontsluiten. In de Geneikenstraat zijn bv. Ook loopgraven te bekijken. Samen vormt het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog de Oosthoek in deze provincie.

Ontdek de vele verhalen en verken de kaart op www.onderderadar.be

Met steun en medewerking van



Met dank aan Jos Lemmens en Koen Luts (Geschied- en Heemkundige Kring van Groot Lummen).

V.U.: Iles Ideler, RLLK, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen



HERBELEEF DE SLAG VAN LUMMEN

INTERACTIEVE WANDELROUTE VAN 2,7 KM

LOOPGRAVENROUTE LUMMEN



- Langs de authentieke loopgraven uit WOII
- Op het domein Duizendjarige Eik
- Met persoonlijke verhalen van de soldaten en extra info over de slag van Lummen

De Slag van Lummen

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger België binnen. Al voor de oorlog was de Belgische legerleiding zich ervan bewust dat het Albertkanaal een eerste verdedigingslinie kon vormen. 150.000 Belgische soldaten werden langs het kanaal tussen Antwerpen en Luik opgesteld. In Lummen waren er dat ongeveer 3000.

Al snel bleek de Duitse opmars moeilijk te stoppen. De bruggen over het kanaal werden al de eerste dag opgeblazen en Lummen was op 12 mei al ingenomen. Van de 3000 soldaten werden er 1500 krijgsgevangen genomen in Blanklaar en gedeporteerd naar Duitsland. 37 soldaten stierven tijdens de gevechten in Lummen. Jaarlijks wordt de slag om Lummen herdacht.



3. Uitkijktoren

Je hebt hier een mooi zicht op de Willekensberg en de vallei van de Zwarte Beek, waar zich een deel van de Slag van Lummen afspeelde. Rond de Willekensberg stonden destijds diverse kanonnen, bemand door soldaten.

4 en 5. Loopgraven Kwezelstraat

Dit was de ideale plek om kanonnen op te stellen: op 5 km ten westen van het Albertkanaal en buiten het zicht van de vijand. Nu zie je nog het restant van de aarden schietstellingen van de kanonnen en een deel van loopgraven.

1. Start wandeling
2. Vredesbos
3. Uitkijktoren met digitale landschapsreconstructie
4. Loopgraaf 1 Kwezelstraat
5. Loopgraaf 2 Kwezelstraat
6. Loopgraaf Dikke Eikstraat
7. Infobord slachtoffers

